

## SEH719 TENİS TOPU

Holding'de en beğendiği kızdı o, Grafiker .. Onunla sık sık bir arada bulunmak çok hoşuna gidiyordu, ama ne yazık ki dalları benzemez olduğundan iş dolayısıyla onu çok göremiyordu. Kendi işi dış ticaret idi, ortak bir çalışma bulmak, asansörde, koridor ve kafeteryada bir araya gelebilmek için yaratıcı olması gerekiyordu.

Ortaklıkta Kalite Sistem eğitiminin başlaması inanılmaz bir katkı sağlamıştı. Kilit eleman olarak o da eğitime katılıyordu, ve onun yanına oturmak için düzen kurmak ona mutluluk veriyordu.

Bir çok çalışan bu eğitimden yakınırken, o tersine sevincini gizlemeye çalışıyordu. Eğitimi iple çekiyor, onun salona gitmesini bekliyor ve gidip yanına oturuyordu.

O akşam üstü Grafiker'in dışarıya gitmesi gerekiyordu, o da kardeşine uğrayacaktı .. Servisten indiler, bir saat sonra buluşmak üzere ayrıldılar. Sık sık gittiği kız kardeşine gidip, yeni ilişkisini ona anlatmayı düşünmüştü. Mutluluğunu birine anlatıp, katlamak istiyordu.. Kız kardeşine bu gönül işini anlatmak iyi düşünce mi idi bilemedi.. Namık Kemal Üniversitesi'nde psikoloji okuyan kardeşi iyi bir psiko-analizci idi.. Ama öte yandan da, olayları kendi çıkarlarına göre yönetme alışkanlık ve becerisi vardı ..

İş çıkışı Grafiker ile çarşıda servisten iniyorlar, birlikte gezdikten sonra onu durağa bırakıyordu. Evinin Çorlu-Silivri arasında olması nedeniyle, onu evine bırakma şansı yoktu, ama o da oldu. Kızının ondan söz etmesi üzerine, babası onu dün akşam yemeğine çağırmıştı.

Akşam öyle coşkulu idi ki bastığı yeri bilmiyordu. Telefon edip baklava yaptırmış, tatlı elinde onlara gitmişlerdi..

Sevgili Grafiker'i dışarıda iken kız kardeşine giderek ikisi için zaman kazanıyordu .. Kalan zamanda birlikte olurlardı. Kız kardeşinin evi yakındı. Bir çiçek alıp, kapıyı çaldı.

Kardeşi onu her zamanki gibi serzenişle karşıladı, sık gelmediğinden yakındı ..

- Sen bardakları çıkar, çay koyalım. Anlat bana, gönül ilişkilerin ne durumda ?

- Ne durumda olsun ? Evden işe, işten eve, artık yaramazlık yapmıyorum ..

- Orası kuşku. Önceki gün sağlık ocağında kızın biriyle söyleşiyormuşsun .. Ne ara tanıştın, nasıl öyle hemen tavladın? Eniştenle grip aşısına gittiniz ya !! Enişten aşı odasından çıkarken; kız sana "seni ararım diyorsun, ama adımı yazmadın" demiş.. Enişten de, unutmaz kıyım, onun anasının adı da "Emine" demiş ..

Kardeşi ona parmağını sallayarak, gülüyordu..

- Öyle değil, kız bana asıldı, onu tanımadım.. Bir yerden tanıyor olabilir miyim diye iki kez bakınca, askıntı oldu. Holding'e yeni giren bir kız, beni tanımış.. Ben başka bir kıydan söz edecektim ..

- Bak bak, başka kıyılar da var demek ? Çay oldu, gidip komşudan seker alayım ..

Öner salona geçti, ve yeniden Grafiker'l düşünmeye daldı ..

Babası orta düzey memurdu. Ona geçim sıkıntısını, evin borcunu Grafiker'in ödediğini anlatmıştı. Kıyının, Öner'in ona Marmara Ereğlisi'nde bulduğı işe girmesini istemiyordu. Evden uzakta sıkıntı çekecek, annesi yalnız kalacak, aldığı para yola gidecekti. Belli ki babası, kıyın aylığının tümünü elinden alıyordu. Grafiker ona güvenle, babasına korkarak bakıyordu.

Grafiker geçenlerde işe gözü morarmış gelmişti. Kıyın annesi mutsuzdu, gerekmedikçe konuşmamıştı. Babası kahveye bir arkadaşının yanına gidince, Grafiker'in annesi onlara yaklaştı .. Belli ki konuşmak için kocasının gitmesini beklemişti.

- Kıyım Ereğli'ye gitsin istiyorum, gitsin stajını yapsın oğlum. Ben sana güveniyorum, ikiniz kafa kafaya verip, düzeninizi kurun. Size en iyi yardım edecek olan yine sizsiniz! Babası iyi adamdır, ama içki onu değiştirdi. İş bozuldu, sonra davranışları. En iyisi gidin.

Annesi ile konuşurken, onlara çay getiren kıyı ona nasıl sevgiyle bakıyordu .. Öner duygulanıp, sevindi, kız arkadaşı onu seviyordu. Annesinin yanında onun elini tuttu.

- Bana güvenmeniz beni çok sevindirdi, her şey çok güzel olacak ..

Grafiker Ereğli'de kısa süre kalıp, staj yapmalıydı.. Sonra dönüp, İstanbul'a gidecekti.. Annesi küçük kardeşi ile babasının ellerinde kalacaktı.

- Anne, ben gidince babamla yalnız kalacaksın, orda hep seni düşüneceğim ..  
Yardımlım gerekirse beni çağırırsın, hemen gelirim..

- Benim için üzülme, baban benimle başbaşa kalınca durulacaktır. Ben ona çekidüzen veririm.

Bu konuşmaların sonunda anlaşmaya vardılar, Grafiker ay sonunda Marmara Ereğlisi'ne gidecekti. Grafiker'i o götürüp yerleştirecekti. Annesi böyle olsun istiyordu..

Kardeşi gecikmişti, nedeni biraz sonra anlaşıldı .. Kardeşi, elleri dolu komşu kızla birlikte gelmişti.

- Kaynanan seni sevecek, bak komşudan neler geldi.

Konuşkan komşu kızın amacı evlenmekti, bunun için okumamıştı.. Bu kez en etkili olduğu alanlardan birinde, yemek yapmada becerisini konuşturmuştu. Diğer başarılı olduğu alan dedikodu yapmaktı, birazdan o alana da girerdi ..

- Ellerinize sağlık, benim de özlediğim börek, çörek gibi şeylerdi .. Kebap yemekten bıktım..

Kardeşi eleştirel bir gülümseme ile atıldı..

- Sen artık evlenmelisin, kötü beslenme ve uykusuzluk seni bitirecek..

Komşu kızı canlandı, evlenme sözü yüzünü renklendirdi ..

- Koca evde, yalnız oturuyorsunuz ? Tüm gün boş kalan eve kira ödüyorsunuz, size çalışan kimse de yok evde. Siz anahtar bırakın, ben gelir size yemek yaparım.. İkimiz evleninceye dek bunu yapabiliriz .. İkimizden biri, demek istedim ..

- Evlenmek mi, o biraz erken ! Daha ona çok zaman var ..

Kız iyice sokulup, gözlerini çapkınca kırparak güldü..

- Kaçamazsınız, sıra sizde ..

Kardeşi önce ona, sonra kıza anlamlı baktı ve jet hızıyla kontrolü aldı.

- Sen markete gitmeyecek miydin ?

Öyle kıvrak tepki vermişti ki, bir yandan da kapıyı açıp, kıza kapı dışarı etmişti bile.

Kardeşinin bildik keskin zekasına bir kez daha hayran oldu.

- Kızın zoruna bak, yanımda sana asılıyor.. Bu kızla buluşuyor musun yoksa, bu ne yakınlık ?

- Sence tezelden evlenmekten başka öngörüsü olmayan o kızla konuşur muyum ?
- Annesi çalışırken kardeşlerine baksın diye, babası onu okutmamış.. Okuyamayan, dış ortamdaki koparılan bir kız çocuğunun başka ne öngörüsü olabilir ?

Komşu kız onu oyalamıştı, eniştesi gelmeden Grafiker'i kardeşine anlatmalıydı ..

- Holding'de bir kızdan çok hoşlanıyorum, o da ilgime karşılık veriyor .. Benden babasına da söz etmiş, önceki akşam onlara yemeğe gittik.. Ama arkadaş konumunda !
- O Bulgaristan göçmeni kız, hani onu seviyordun ? Öyle sık kız arkadaş değiştiriyorsun ki !!
- Artık başkası yok.. Ama onun Ereğli'de bir yıl stajı, bir yıl da zorunlu görevi olacak..

Kız kardeşi hızlı ve duyarlı düşünürdü .. Kardeşi gibi değil, savcı gibi konuştu..

- Abi ne yaptığını kendin de bilmiyorsun. Bir kız arkadaşın vardı, onu göçmen kız için bıraktın. Onu da, bu kız için bırakıyorsun. Bakarsın bu Grafiker'i de, bizim komşu kız için bırakırsın ?
  - Abartıyorsun ! Sen, rüyamda ayrıldığınızı gördüm deyip, göçmen kızı korkutmuşsun. Kızı öyle ürküttün ki, benden soğuttun, unutma !
  - Ama rüyaydı, onu geç. Öyle sık kız değiştiriyorsun ki, nasıl evleneceksin ? Komşu kızı nasıl buluyorsun, o kız seni toparlar ? Hem sana, hem bana da yoldaş olur.. Grafiker ise öğrenci modunda.. Onu buraya getir de konuşalım.. Hem yolun başında, hem durumu karışık..
  - Yolun başında olsa da, iyi gidiyor. Komşu onun yaşıtı, ama yola orta yerden dalma amacında !!
- Öner, biraz sonra onu kardeşine getirmeyi önerdi. Ama Grafiker gelir miydi, bilmiyordu !

Az sonra öğrenci lokalinde buluştular, ona birer çay içmeyi önerdi. Burda masa tenisi oynar, oturlardı. Masada usta tenisçiler vardı, top hızla gidip, geliyordu, eniştesinin TIR'ı gibi.. Kardeşine gideceklerse, oturamayacaklardı. Ama Grafiker'i bilgilendirip, havaya sokmak istiyordu. Kardeşinin onu görmek istediğini söyledi, kız titizlendi..

- Ereğli'ye staja gideceğimi biliyor mu ? Umarım söylememişsindir ?

- Sakınca görmedim, biliyor..

Grafiker'in güzel yüzü biraz dalgalandı, yerinde kıpırdandı..

- İyi olmamış. Bunu en son söylemeli idin, sana yük olurum diye düşünebilir. Onunla bugünden bir araya gelmemeliyim, ertelersen iyi olur ..

- Seni tanımak istiyor, başka amacı olamaz..

Telefonu çaldı, kardeşi arıyordu.. Kız arkadaşının gelmediğini söyleyip, oyalayacaktı..

- Buluşmayı bekliyorum, birazdan gelir !

Telefonu eliyle kapatıp, kıza soran gözlerle baktı..

Grafiker tedirgin "sonra ara" diyebildi..

Tenis topu gidip, dönüyor, çıkış yolu bulamıyordu.. Silivri yolundaki setten geri dönüyorlar, gelip Çorlu'dan dönüyorlardı.. Ara yol yok muydu ?

Masada top gidip, geliyordu; birden fırlayıp gitti..

- Seni sonra ararım, kız beni arıyor !

Telefonu kapattı, sessizlik oldu. Masada oyun kıran kırana idi. Top bir o, bir bu yana savruluyordu.. Grafiker bu aşamada görüşüp, atacakları adımı tartışmak istemiyordu..

Kardeşinin en son söylediklerini sözcük sözcük anımsadı..

- Gelin konuşalım, enişten uzakta iken, kim kalır yanımda ? Staj işi seni benden alır !!

Bu kez Grafiker'in telefonu çaldı.. Grafiker fısıldadı, arayan annesiydi ..

- Anne Öner'le konuşuyoruz, hemen gelemem .. Ona durakta minibüs bekliyor de..

- Babam gelmiş, annem hemen eve gel diyor..

Öner'in telefonu yine çaldı, kız kardeşi idi.. Eniştesi yoldan gelmiş, onları çağırıyordu..

İki bayan onu tenis topuna döndürmüştü.. Masada biri topa çaktı, top yine fırladı gitti.

Öner'in kafasında bir kıvılcım oluştu ..

- Arayol görüldü !!

- Ne diyorsun anlamadım, ne yolu bu ?..

Öner yanıt vermedi, telefonu kapatıp elini Grafiker'e uzattı ..

- Kalk gidiyoruz..

- Nereye ?

- Marmara Ereğlisi 'ne...